

Jeg er nu så stor, at jeg begynder at interessere mig for andre og I kan derfor støtte mig ved at:

- Lærer mig, at når I siger nej, så mener I det og I holder fast.
- Lytte til mig og give mig lov til selv at tale og gøre ting.
- Hjælpe til med små opgaver, som f.eks. at rydde legetøjet op
- Vente på tur, det er ikke altid min tur først fordi jeg er den mindste.
- Lære mig at respektere de andre børn og deres grænser.
- Lære mig at koncentrere mig om en aktivitet.

Adresse: Børnehuset Kastaniehaven

Vestervej 29

4100 Ringsted

Tlf. 57 62 71 41



Velkommen til vuggestuen i Kastaniehaven (1,5 - 2,5 år)

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en lille folder med små anvisninger og gode ideer til jer.

Pjecen er udarbejdet så den netop er målrettet den aldersgruppe jeres barn har lige nu.



I Kastaniehaven er det er vores grundlæggende opfattelse, at hvert enkelt barn er unikt, hvilket vi har stor opmærksomhed på i planlægning af det pædagogiske arbejde. Det er vores holdning, at barnet skal have mulighed for at få de udfordringer barnet udviklingsmæssigt er parate til.

I har sikkert hørt pædagogerne tale om selvhjulpethed og selvværd. Det er livsbekræftende at se barnet tager sine første skridt og med stolthed i hele kroppen signalerer "se hvad jeg kan". Og for vores store børn at klare at gå op i det store hus efter mælk.

Børn kan og vil rigtig gerne lære. Det er op til os voksne hele tiden at udfordre og stimulere dem passende.

Vi har som forældre og personale en forpligtigelse til at vise vejen og være gode rollemodeller. Børn ser og hører alt hvad vi gør og siger. Hvad de voksne gør er "rigtig". Allerede som 1-årig kan man tale i mobiltelefon med en fiktiv telefon. Og børnehavebarnet ved, at man ikke må køre overfor rødt.

Alle os omkring børnene har et stort ansvar for at vise, hvad der er rigtigt og forkert, hvordan vi passer på andre og på os selv og at vi er en del af et fællesskab.

I det følgende er der nogle opmærksomhedspunkter I forældre kan hjælpe jeres barn med.

Kære mor og far.

Nu er jeg ca. 1½ år gammel og jeg kan efterhånden rigtig mange ting selv.

I kan støtte mig ved, at:

- Jeg selv går ind i vuggestuen.
- Jeg selv sætter min madpakke på plads.
- Jeg selv tager mit tøj af – ja, det kan jeg godt.
- Vælge tøj og sko, der er lette for mig at tage af og på.
- Øve mig i at komme i vuggestue uden sut i munden – det er rigtig svært at forstå mig, når jeg har sut i munden, og jeg vil rigtig gerne begynde at tale med jer ☺
- I giver mig undertrøje og underbukser på, for jeg vil gerne begynde at øve mig i at gå på toilettet.
- I også hjælper mig med at prøve toilettet hjemme.
- Jeg får lov til at øve mig i at kravle op på en stol (min stol).
- Jeg har mad med som jeg selv kan spise, skåret ud i ¼ stykker, jeg synes det er rigtig spændende at pakke min madpakke ud og spise selv.
- I læser små bøger med mig, hvor jeg er med til at pege på tingene.
- I fortæller mig, hvad I gør, og fortæller mig, hvad tingene hedder, for så jeg kan øve mig i at tale.
- Jeg stadig har mine gode spise- og sovevaner, da jeg derved har en god dag i vuggestuen.